

## Julibijeenkomst de 625e

Regen en onweer vandaag, dus regenjas en paraplu mee naar Arnhem. Bij aankomst is het inmiddels droog en wandelen we opgewekt van de parkeergarage naar onze bodega, waar er al vier van ons blijken te zijn. Als we het getal acht hebben bereikt berusten we hier in. Toch nog een verrassing om half zes als onze druk bezette Hans binnen wandelt en de teller op negen brengt. Niet slecht in vakantietijd op een regenachtige dag.



Hoewel we daar geen vaste afspraken over hebben gemaakt melden sommigen zich vooraf aan of af bij onze secretaris. Zo zijn er deze keer vier afmeldingen: Jan Maarten zit op Vlieland en meent dat zijn zeilboot niet in staat is hem tijdig in Arnhem te brengen, Frans meldt zich tot zijn spijt af en wenst ons een gezellige bijeenkomst, George past onverwacht op zijn kleinzoon en ook voorzitter Marius moet zeer tot zijn spijt noodgedwongen verstek laten gaan.



Na het gebruikelijke eerste rondje op eigen rekening biedt Cees ons een drankje aan op kosten

van ons zelf, waarmee hij als penningmeester de afdelingskas bedoelt. Hij herinnert ons er aan dat wij als afdeling voor de 625e (dat is 5 tot de 4e) keer bijeen zijn in de bodega en dat de eerste bijeenkomst in 1965 inmiddels 54 jaar geleden is. Op dit inventieve gegoochel met vieren en vijven proosten we van harte. En dan te bedenken dat Cees er vanaf het begin bij (betrokken) is. Wie doet hem dat na?

Jaap is er trots op dat hij op het voormalige eiland Wieringen is geboren en er zijn jeugd heeft doorgebracht. Ook weet hij daar veel over te vertellen. Zoals over het feit dat kroonprins Wilhelm, de zoon van de van 1918 tot 1923 in ballingschap in Doorn verblijvende Duitse ex-keizer, in die zelfde periode op Wieringen in ballingschap verblijft.

In die tijd leert hij onder anderen bij smid Jan Luyt in Hippolytushoef hoefijzers smeden. De echtgenote van de kroonprins blijft liever in Berlijn wonen, maar komt regelmatig bij hem op bezoek. Kort na zijn aankomst gaat het al mis. Het blijkt dat de 36-jarige kroonprins, vader van zes kinderen, een kamer heeft gehuurd, waar hij bijna dagelijks een Amsterdamse dame ontvangt. Dit levert een levendige correspondentie op tussen de burgemeester en de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken. Er zijn aanwijzingen dat de lichte aanwas destijds van de bevolking van Wieringen kan worden verklaard door het feit dat hij, naast het hoefijzers smeden en het frequente bezoek van de Amsterdamse dame, ook veel belangstelling voor de Wieringer dames toont. Op een van de volgende bijeenkomsten zal Jaap wat meer over Wieringen vertellen, waar uw verslaggever dan verslag van zal doen.



Tijdens het genieten van de heerlijkheden ons door Brenda voorgezet neemt Jaap het woord en dat betekent dat er een borrel op komst is. Jaap was er de vorige maand niet bij, maar met echtgenote en caravan op vakantie in Bretagne, waar hij met plezier op terug kijkt. Ook meldt hij ons dat hij zich inmiddels verplaatst in een auto waarmee hij op ingenieuze wijze handmatig de koppeling bedient. Ook Jaap wordt ouder en hoeft op deze wijze zijn linker been tijdens het rijden niet te gebruiken.

Een bij hem bekend bedrijf kan middels deze truc (lees: technische aanpassing) van alle handgeschakelde auto's een soort semi-automaten maken. Of er provisie voor Jaap aan vast zit heeft hij begrijpelijkerwijs niet verteld. Proost Jaap en het beste met je been.

Na deze geslaagde bijeenkomst reden we drie man sterk met uw verslaggever als BOB richting Ede.