

Junibijeenkomst de 624e

Het is juni en prachtig zomer- en vakantieweer, dan zijn begrijpelijkerwijs de verwachtingen qua opkomst minder hoog gespannen. Wat schetst echter onze verbazing: binnen een mum van tijd zijn we met z'n tien.

Voorzitter Marius ontbreekt noodgedwongen om medische redenen en onze secretaris a.i. Jaap, tevens fotograaf toert met echtgenote en caravan door Bretagne. Gevolg van dit al: geen traditioneel welkomstwoord van onze voorzitter en foto's van mindere kwaliteit. Het zij zo, maar het mag de pret niet drukken.



George is net terug van zijn vakantie in Frankrijk, waar de mistral zo sterk was dat een raam uit zijn caravan werd geblazen en penningmeester Cees meldt dat hij a.s. zondag met vakantie gaat en derhalve tot zijn spijt zal ontbreken op de jaarvergadering in Den Haag. Hoewel te laat met inschrijven is uw verslaggever voornemens met Evert 26 juni a.s. Den Haagwaarts te reizen, want het programma is veelbelovend.

Na het gebruikelijke eerste drankje op eigen rekening biedt uw verslaggever een drankje aan omdat hem dat in mei niet lukte, het weer zo mooi is, hij blij is met de grote opkomst en dat hij het daarom hierbij laat.



De nieuwe haring is weer in het land en traditiegetrouw laat Brenda een schaal met dit zeebanket rondgaan. Ondanks dat ontbreken de traditionele bitterballen ook deze keer niet. Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat we qua gezelligheid een top-bijeenkomst hebben, waar we het weer tot de volgende maand mee moeten doen. Het is niet anders of zoals een onzer het ooit betitelde: het is zoals het is.

