

Meibijeenkomst de 623e

Het is de tweede vrijdag van de maand en dus op naar onze bodega in Arnhem, die bij aankomst ook galerie blijkt te zijn. Zelfs de wanden van onze eigen hoek hangen vol met "schilderijen" van schaars geklede dames, geproduceerd door een lokale "kunstenaar". Ontheiliging van onze hoek waar onze maagd over waakt menen sommigen, maar Cees kan het zoals u ziet wel waarderen.



Sinte Barbara blijkt tegen de "tweede vrijdag van de maand-traditie" in onverlicht in haar huisje te staan, hetgeen Cees doet opspringen om hier iets aan te doen. Wat blijkt? De batterijen zijn leeg, waarop Cees vervolgens in speedmars afmarcheert naar de dichtstbij zijnde winkel om batterijen te kopen. Een zucht van verlichting slaken allen wanneer onze maagd dankzij het technisch vernuft van onze penningmeester weer in het zonnetje staat.

We zijn met z'n negenen, blikken terug en kijken vooruit. Pasen, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn verleden tijd, maar met als tussenstop Moederdag is de koek met Pinksteren toch echt op. De jaarvergadering van onze vereniging blijkt tot onze teleurstelling te zijn verplaatst naar juni, de maand dat velen van ons vakantie vieren. Jammer, maar helaas.



Na het gebruikelijke eerste drankje op eigen kosten serveert Brenda ons daarna het eerste rondje, door haar aangeboden ter gelegenheid van haar

verjaardag op Koningsdag. Tot ons aller verbazing toevorschijn dat hij haar namens ons aanbiedt. Brenda, je bent een top gastvrouw, van harte gefeliciteerd en we hopen dat je ons nog vele jaren mag blijven verwennen met je drankjes, hapjes en niet te vergeten altijd opgewekte humeur.

Jaap is voorzien van een indrukwekkend verband om zijn linker wijsvinger, dat begrijpelijkerwijs bij ons allen de nodige vragen oproept. Jaap legt geduldig uit welk onheil hem is overkomen, maar vanwege medisch geheim kan de reden anno 2019 niet aan het papier worden toevertrouwd. Beterschap gewenst Jaap.



Mede om Cees' humeur naar aanleiding van zijn vermeende onwettige afwezigheid in april op te krikken biedt George een drankje aan. Hij hoopt morgen de leeftijd van 72 jaar te bereiken en waardeert de van ons ontvangen kameraadschap het afgelopen voor hem zo moeilijke jaar. Van harte George en hopelijk nog vele jaren in ons midden.



Geanimeerde gesprekken te over, heerlijke door Brenda geserveerde hapjes en bitterballen en tot slot een drankje voor ons allen van Frans die op 15 mei a.s. 60 jaar getrouwd hoopt te zijn. Van harte Frans, wij wensen jullie een fijne dag met de kinderen en kleinkinderen.

Het is al weer na zevenen als we successievelijk tevreden huiswaarts keren. Het was het ook deze keer meer dan waard elkaar te ontmoeten in onze bodega.

